



**Basis** *Stadshartkerk Amstelveen:*

Als Stadshartkerk geloven wij dat de **bijbel** het verhaal van God is over deze wereld en haar geschiedenis.

God geeft ons niet alleen zijn visie, maar verlangt naar een relatie. Hij kent ons persoonlijk en laat zich persoonlijk kennen in Jezus Christus. Jezus is de sleutel om de bijbel (vaak verward met religie, moralisme, wereldbeschouwing, inspiratie of tijdgebonden informatie) te verstaan als **evangelie**, blij nieuws. Jezus laat zien, door zijn leven, sterven en opstanding, dat het er erger met ons voorstaat dan we ooit hadden durven denken, en dat we tegelijk meer geliefd zijn dan we ooit hadden durven dromen.

Het begrijpen en aanvaarden van deze boodschap is de enige manier om te komen tot echte **verandering** in ons leven. Het is een verandering van ons hart: onze identiteit ligt steeds meer in hoe wij door God gezien en geliefd worden in Jezus. Er komt steeds minder ruimte voor zelfrechtvaardiging (ik doe het best goed) en voor zelfbeschuldiging (ik kan er niks van).

Deze verandering raakt niet alleen ons zelfbeeld, maar ook onze relaties met anderen. Er ontstaat een nieuwe **gemeenschap**, waarin aanvaarding, bemoediging, correctie en groei plaatsvinden op basis van het evangelie.

Deze nieuwe gemeenschap heeft door de kracht van Gods Geest een helende invloed op de **cultuur**, concreet: op de stad Amstelveen en haar inwoners.

Meer informatie:

[www.stadshartkerk.nl](http://www.stadshartkerk.nl)

06 517 088 33