

Visie Stadshartkerk 2015-2018

Missie

Mensen in verbinding brengen met Jezus en met elkaar.

Uitgangspunten

1. Het evangelie van Jezus Christus is het centrum van onze gemeente.

Dat we Jezus centraal zetten heeft invloed op hoe we tegen onszelf aankijken: het staat er erger met ons voor dan we ooit hadden durven denken, en tegelijk zijn we door Jezus meer geliefd dan we ooit hadden durven dromen! En het beïnvloedt ook wat we van God verwachten: namelijk we beseffen dat hij grote dingen wil doen en de resultaten geeft. Gods Geest maakt dit zichtbaar en maakt dat we dit ervaren. Deze inzichten beschermen ons tegen oppervlakkig denken en doen. Daarom: bij alles wat we doen, onze keuzes en plannen, toetsen we het aan het uitgangspunt: Christus centraal.

2. We zijn een gemeenschap van leerlingen die elke dag iets meer willen gaan lijken op Jezus.

We beseffen dat we dit samen moeten doen en dat we daarin elkaar helpen en bemoedigen om de verbinding te maken tussen het evangelie van Jezus en ons dagelijks leven. Dit houdt ook in dat we open zijn over ons eigen leven, wat ons bezig houdt en hoe Jezus Christus daarin wel of niet een plek heeft. In het kader daarvan bevragen we elkaar kritisch opbouwend.

Tegelijkertijd geloven we dat Jezus ons individueel en als gemeenschap uitnodigt om met Hem onderweg te zijn. ‘Onderweg zijn’ betekent dat we het eindpunt (nog) niet bereikt hebben en een ieder zich op verschillende punten op die weg bevindt.

3. Wij zijn een open en hechte gemeenschap.

Hecht omdat we naar elkaar omzien in geestelijk en praktisch opzicht. Wij willen een gemeenschap zijn waarin we ons leven delen: geloof, tijd, energie en geld.

Open omdat we iedereen welkom willen heten in de gemeenschap, hoe hij of zij ook zichzelf beschouwt als een leerling van Jezus. Dit betekent dat we elkaar accepteren, geduldig met elkaar zijn en elkaar de ruimte geven om te groeien in geloof en een leven dat een duidelijke verbinding heeft met dat geloof.

4. Wij willen in kwetsbaarheid Jezus laten zien in Amstelveen e.o.

We zijn ervan overtuigd dat Jezus goed nieuws is voor onze burens en voor alle Amstelveners. Daarom willen wij open en toegankelijk zijn als gemeenschap voor allen die op zoek zijn naar zingeving. Wij zoeken steeds naar mogelijkheden om het omgekeerde te realiseren: Amstelveners creatief en inventief met het goede nieuws bereiken.

Het laten zien van Gods liefde doen we ook door er te zijn voor mensen die hulp nodig hebben.

5. We staan in onze missie voor en dienstbaarheid aan de stad open voor samenwerking met andere kerken en maatschappelijke organisaties.

We zoeken samenwerking met kerken die net als ons het evangelie handen en voeten willen geven in de stad.

We trekken graag samen op met maatschappelijke organisaties die met de Stadshartkerk één of meer sociale doelstellingen delen voor de stad.

Visie

De Stadshartkerk is in 2004 gestart en uitgegroeid tot een eigentijdse geloofsgemeenschap van 150 mensen in Amstelveen. In de komende jaren (2015-2018) willen we doorgroeien naar één kerk die bestaat op diverse plaatsen, in diverse groepen en met diverse vormen.

We dromen van een Stadshartkerk in 2018 die zich manifesteert in *grote vieringen* op een centrale plek in de stad, toegankelijk voor een breed publiek, gelovig en niet-gelovig. Ze staan garant voor kwaliteit in muziek en inhoud. Jezus staat telkens centraal, met een sterke verbinding tussen het evangelie en het dagelijks leven. Er is ontmoeting voor wie dat wilt, maar het is ook mogelijk om meer anoniem bezoeker te zijn. We hebben niet de illusie dat we alles alleen kunnen doen, dus we zoeken samenwerking met andere kerken en organisaties in Amstelveen.

We groeien toe naar een aantal *netwerkgroepen* die elkaar opzoeken rondom gezamenlijke interesses, zingeving en energie. We willen als kerk niet alleen aantrekken, maar ook toerusten en uitzenden om onze omgeving te dienen. We staan als kerk midden in de samenleving en zoeken de mensen op. Juist in een grote stad als Amstelveen zijn deze netwerkgroepen een goede manier om de verbinding te zoeken. De deelnemers aan de netwerkgroepen komen geregeld en dragen op termijn ook zelf bij aan het netwerk.

Het cement van de Stadshartkerk wordt gevormd door *kleine huiskringen* waar zo veel mogelijk leden aan mee doen voor tweewekelijkse verdieping en bezinning op het evangelie. De huiskring is waar zorg voor elkaar (pastoraat) begint. Als er meer nodig is dan dit, is het pastoraal team (voorganger, pastoraal werkers) beschikbaar.