

iMove

Denk jij graag na over actuele maatschappelijke, ethische en sociale thema's? Ben jij op zoek naar verdieping, inspiratie en mooie ontmoetingen met andere Amstelveners? En naar een plek waar ruimte is voor bezinning en bezieling? Dan nodigen we jou van harte uit bij iMove.

iMove is de naam van een nieuwe beweging die de Stadshartkerk Amstelveen is opgestart. Een beweging waarin inspirerende events met verrassende sprekers en nieuwe perspectieven centraal staan. Onderbouwd met inzichten uit filosofie, sociologie, politiek, wetenschap, religie en geardeerd met persoonlijke verhalen. Toegankelijk, laagdrempelig en food for thought. Je krijgt nieuwe inzichten en gaat daarnaast op een ongedwongen manier in gesprek met andere aanwezigen. Waarbij onze stelling is dat je altijd weggaat met minimaal 1 nieuw inzicht en 1 praktische toepassing waar je morgen direct mee aan de slag kunt.

Georganiseerd door een kerk? Ja, inderdaad! Ons doel? iets goeds doen voor mede-Amstelveners die op zoek zijn naar zingeving, verbinding en verdieping. Tijdens de events is het christelijk geloof één van de invalshoeken waar vanuit wij het centrale thema belichten.

Onze overtuiging is dat de mooiste momenten ontstaan als je even écht wordt stilgezet. Wil jij uitgedaagd en aan het denken gezet worden? Durf jij de confrontatie met jezelf aan? Echte verandering begint bij jezelf.....

If it is to be, it is up to.... you!

Waar staat iMove voor?

- De 'i' van 'ik' omdat thema's worden besproken die jou uitdagen om te reflecteren en in beweging te komen;
- De 'i' van 'Inspiratie' omdat de events als doel hebben jou te inspireren en te bezielen;
- 'Move' van ontroering en beweging die we bij aanwezigen willen oproepen;
- 'Move' van beweging, van een community en nieuw netwerk dat we binnen Amstelveen willen laten ontstaan;
- 'iMove' vanuit christelijk perspectief: God die in de persoon van Jezus naar de aarde is gekomen om mensen te bevrijden, inspireren en in beweging te zetten.

WeMove

iMove is een open beweging waarin je kunt deelnemen op de manier die het beste bij jou past. iMove wil meer zijn dan alleen inspiratieavonden. Er is volop ruimte voor nieuwe initiatieven. Voor deze initiatieven geldt dat ze organisch en vanuit de beweging/de deelnemers zelf ontstaan: 'if it is to be it is up to me/us'. Waarbij je, als je een nieuw initiatief wilt ontplooiën, mag rekenen op de support van de initiatiefnemers Etienne en Ewoud.

Een andere mogelijkheid om actief betrokken te zijn, is door mee te denken over de koers van iMove. We organiseren 2 á 3 keer per jaar denktanksessies om samen door te praten over: welke thema's raken ons, zijn actueel en verdienen aandacht binnen iMove? Wat leeft er in de iMove-beweging? Welke mogelijkheden zien we om de beweging door te ontwikkelen in Amstelveen?

Anders.....

We willen met iMove anders zijn. Dat betekent onder andere dat:

- we open willen zijn naar iedereen in Amstelveen, ongeacht geslacht, afkomst, geloof e.d. (eenheid in verscheidenheid)
- we iMove naar Amstelveners willen brengen door events te organiseren op verschillende plekken in Amstelveen
- we met verschillende sprekers werken met diverse achtergronden die in staat zijn beweging en inspiratie op te roepen
- we een omgeving willen creëren tijdens de events die prettig is, die vertrouwen wekt, die verbindt en ervoor zorgt dat je jezelf kunt zijn
- we een minimale of vrijwillige bijdrage vragen voor deze events zodat iMove ook toegankelijk is voor mensen die het niet of niet zo breed hebben

Aan welke thema's moet je denken?

- Tijd & aandacht ('Waar je bent, moet je zijn').
We leven in een tijd met oneindig veel mogelijkheden. Prachtig al die mogelijkheden, maar het maakt het tegelijkertijd ook lastig te bepalen waar we onze tijd en aandacht aan besteden. We willen niets missen en overall bij zijn (de essentie van FOMO, de Fear Of Missing Out). Daarom kiezen we soms liever niet. We lijken daarnaast steeds meer te leven in onze eigen bubbels en wereld.
Tegelijkertijd hebben we als mens van nature een hang naar verbinding, naar sociale contacten en voelen we we de drang om ergens bij te horen. Hoe moet je omgaan met alle impulsen en druk waar we mee te maken hebben? Hoe leef jij het leven dat je diep van binnen ook graag wilt leven?
- Vertrouwen ('Waar wantrouwen het uitgangspunt wordt, betekent leven het onmogelijk maken van het leven van de ander – Arnon Grunberg)
We leven in een steeds meer verhardende samenleving. Een samenleving waarin we steeds minder naar elkaar omkijken. Waarin de politiek pleit voor harder en langer straffen van delinquenten. Ons onvermogen om te vertrouwen lijkt een kwaal van deze tijd. Fouten maken mag niet en wordt afgestraft. Je kunt als werknemer zomaar op straat komen te staan, ook als je 10 of 20 jaar binnen een organisatie fantastisch werk hebt verricht. De angst lijkt te regeren. Dit terwijl vertrouwen een belangrijke basisbehoefte is van mensen. Vertrouwen zorgt voor kwetsbaarheid, jezelf kunnen en durven zijn. De bijbel doet ons beseffen dat we allemaal gemankeerde wezens zijn. Ondanks dat we gemankeerde wezens zijn, zouden we elkaar wat meer mogen vertrouwen en meer naar elkaar mogen omzien. Wat als wantrouwen de nieuwe norm wordt? We van elkaar verwachten dat ons gedrag altijd smetteloos en perfect is? Wat is jouw definitie van vertrouwen? Vertrouw jij anderen, jouw omgeving, jouw leidinggevende? Heb jij eigenlijk wel vertrouwen in jezelf? En wat kan de waarde zijn van de bijbelse gedachte van vergeving en genade?
- Hebzucht ('Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeederen, maar zijn hebzucht verminderen' – Plato)
We zijn welvarender dan ooit. Technologie biedt ongekende mogelijkheden, brengt wat ver is dichtbij en maakt kennisdeling steeds eenvoudiger. De toenemende welvaart zorgt aan de andere kant ook voor diverse crises zoals de huizen crisis en de krediet crisis. Sommige economen voorspellen een volgende krediet crisis. In de VS worden weer steeds riskantere leningen aangegaan, wetgeving lijkt te worden afgezwakt en er wordt volop geïnvesteerd in bedrijven die sinds hun ontstaan nog nooit winst hebben gemaakt. De rente is ook in Europa laag waardoor er veel geld beschikbaar is. Geld dat o.a. wordt geïnvesteerd in de particuliere huizenmarkt, Bitcoins en nieuwe start-ups. De macht van het kapitaal lijkt weer op te staan.
Vraag bij dit soort ontwikkelingen is of we dan niet leren uit het verleden. Is en blijft 'meer, meer, meer' de boventoon voeren? Hebben sommige machthebbers dan geen enkel moreel besef of kompas? Hoe staat het met jouw eigen hebzucht? En hoe kapitalistisch denk je echt als het erop aankomt?

- Voltooid leven ('De dood is een probleem voor levenden' – Norbert Elias)
De kranten staan er de laatste maanden vol van. Politieke discussies zijn volop gaande met als centrale vraag tot hoever bestaande euthanasiewetgeving wellicht 'opgerekt' moet gaan worden. Nu is het vooral de arts die bepaalt, maar moet het zelfbeschikkingsrecht niet veel meer liggen bij diegene die ondraaglijk lijdt? Er wordt onderzoek gedaan naar de vraag of ook mensen met een voltooid leven stervenshulp moeten krijgen. Dit alles in een tijd waarin het aantal euthanasiegevallen beduidend is gestegen. Hoe ver willen we gaan? En vinden we dat we mogen gaan? Hoe sterf je op tijd en wat is 'op tijd'? Als je deze vragen benadert vanuit een christelijk perspectief, zou je kunnen stellen dat lijden bij het leven hoort. Je kunt euthanasie ook zien als iets dat niet alleen 'van jezelf' is (het leven draait niet alleen om je eigen geluk), maar dat het ook jouw plicht is om voort te leven voor anderen. Waar liggen de grenzen vanuit ethisch, politiek, maatschappelijk, wetenschappelijk en christelijk perspectief? En waar liggen voor jou de grenzen?
- Positiviteit & geluk ('Positiviteit is de kortste weg naar geluk – Bert van Dam')
Iedere dag weer worden we overstelpt met negativiteit. Het nieuws brengt vooral in beeld wat er niet goed gaat in de wereld, media doen ons geloven dat de wereld in verval is, terrorisme heeft zich voorgoed genesteld in ons bestaan en we worden continu gewaarschuwd voor alle ellende die op ons af dreigt te komen. Is de wereld echt zo slecht en verdorven? Waarom hebben we, zeker ook in Nederland, zoveel oog voor het negatieve? En focussen we niet veel meer op de mooie en goede dingen in het leven? Geeft dat niet veel meer energie en leidt dat niet tot een veel gelukkiger leven? Of past bescheidenheid en geen al te grote uitbundigheid veel beter in onze calvinistische genen?
- Theater van Angst (Beatrice de Graaf)
Terrorisme en veiligheid zijn grote issues in onze tijd. Je kunt oplossingen verwachten van de politiek of ons rechtssysteem om dit enorme vraagstuk op te lossen. En we mogen best dankbaar zijn dat onze politiek en ons rechtssysteem zich hier ook daadwerkelijk voor inzetten. Tegelijkertijd heeft iedereen een diep besef dat veiligheid in deze wereld nooit volledig zal zijn. Hoe ga jij om met gevoelens van onveiligheid? Hoe zou jij willen reageren als er een terroristische aanval plaatsvindt in je naaste omgeving? Zijn er naast de politiek en ons rechtssysteem andere bronnen van hoop waar je uit put om de angst in het gezicht te durven kijken en je er niet door te laten leiden?
- Menselijke maat vs. toenemende automatisering en robotisering van onze maatschappij.
Technologie heeft een alsmaar groeiende impact op ons leven en bestaan. Ook op ons werk is technologie niet meer weg te denken en dreigen sommige functies zelfs uitgevoerd te gaan worden door robots. Wat betekent de toenemende automatisering en robotisering van de samenleving waarin we leven? Worden systemen niet steeds meer leidend en mensen vervangen door robots? Wat levert robotisering ons op en wat kost het? Houden we de menselijke maat nog wel in het oog? En wat doen al deze ontwikkelingen met jou? Wat is er voor jou veranderd en hoe wil jij in deze wereld jouw eigen positie bepalen?

Etienne Commissaris & Ewoud Holsappel, 24 maart 2018